

Federatie Protestantse Gemeenten 'De Samenwerking'



Nieuwsbrief September 2020

Aan de leden van federatie De Samenwerking,

Het is al even geleden dat u een nieuwsbrief kreeg om u bij te praten over alle kerkelijke zaken in onze federatie. We zijn erg gelukkig dat we ondanks het coronavirus en alle bijkomende maatregelen weer kunnen samenkomen als geloofsgemeenschap. Iedereen maakt voor zichzelf de afweging of hij of zij het wel of niet verantwoord vindt om zich in een groep mensen te begeven. Daarom kiezen wij als federatie ervoor om deze brief rond te sturen om zo, náást de afkondigingen op zondag, iedereen op de hoogte te brengen van datgeen waar we als federatiekerkenraad mee bezig zijn. We zijn blij dat we weer als kerkgangers samen kunnen vieren, met anderhalve meter afstand en ontsmetten. Alle vier de kerkenraden hebben een eigen afweging gemaakt of er in de verschillende kerkgebouwen gezongen kan worden. Er zijn rekentools om tot een weloverwogen besluit te kunnen komen of zingen wel of niet verantwoord is in een specifieke kerkgebouw. In Nieuwdorp is mechanische ventilatie aangebracht. Mede op grond daarvan wordt er in Nieuwdorp weer gezongen. Ik verwijs u graag naar de website van de Protestantse Kerk voor verdere uitleg:

<https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/samen-zingen-in-kerkdiensten-weer-mogelijk/>

Zondag 27 september staan wij stil bij de startzondag. Al jarenlang is deze zondag het startsein om het kerkenwerk na de zomer weer op te starten. Komend jaar wordt een bijzonder jaar vol uitdagingen, keuzes maken en zoeken naar nieuwe wegen. Het is nu bijna een jaar geleden (6 oktober 2019) dat er in alle vier de kerken een gemeentevergadering was. In deze vergadering werd de wens besproken om de vier federatiekerken samen te voegen tot 1 gemeente met 1 kerkenraad en vier vier-plekken. Alle 4 de kerkenraden hebben toen, na het horen van de gemeente, besloten in te stemmen met de voorgestelde samenvoeging. De afgelopen maanden is de regiegroep bezig geweest om uit te zoeken wat er allemaal moet gebeuren om deze samenvoeging gestalte te geven. In de federatiekerkenraad van donderdag 10 september 2020 is dit uitvoerig besproken. We hebben het streven om deze samenvoeging per 1 januari 2021 te laten ingaan, ook al zal dan nog lang niet alles precies geregeld zijn.

Er zijn nu verschillende groepen ambtsdragers en vrijwilligers bezig om voorstellen te formuleren voor de invulling van het jeugdwerk, de erediensten, de inzet van predikant en kerkelijk werker, financiën en de samenstelling van een nieuw te vormen kerkenraad. De intentie is om per 1 januari alle diensten gezamenlijk te gaan vieren in één van de kerkgebouwen volgens een vast rooster.

Daarnaast zal er gekeken worden hoe in ieder dorp een groep vrijwilligers actief blijft om het 'gemeente-zijn' in ieder dorp vorm en inhoud te geven.

Al deze voorstellen gaan we bespreken in de federatiekerkenraad van oktober. Zondag **8 november 2020** willen we na de federatiedienst in 's Heer Arendskerke een gemeentevergadering organiseren om vanuit de federatiekerkenraad al deze voorstellen met u te delen en uw reacties te horen. Voor die tijd zal opnieuw een gemeentebrief verschijnen waarin de verschillende voorstellen uitgewerkt zijn.

Na deze gemeentevergadering van 8 november zal de federatiekerkenraad op 12 november zo mogelijk besluiten nemen, meewegende alle reacties uit de gemeenten.

Een nieuw te vormen gemeente heeft ook een nieuwe naam nodig. We worden één gemeente met verschillende gebouwen die ieder hun eigen naam houden. Als federatiekerkenraad zijn wij tijdens het bezinningsgedeelte van de vergadering de afgelopen maanden bezig geweest met de vraag: wie zijn we, wie willen we zijn, wat is werkelijk van belang. Al die antwoorden komen terug in alle voorstellen die gedaan gaan worden. Maar al pratend ontstond er ook een logo. Daarnaast is er via de kerkwijzer een oproep gedaan om namen aan te leveren voor de nieuw te vormen gemeente. Er zijn verschillende namen ingediend: de Samenwerking / Vindplaats / Vierplaats / de Schenge / rondom de Schenge, Sloe, Kraaijertpolders / de Ontmoeting / Petrusgemeente / Via Nova kerk gemeente / Eben Haëzerkerk / Steenkring.

Als federatiekerkenraad hebben wij gekozen voor:

Protestantse Gemeente

"Het Vierhuis" i.o.



Protestantse Gemeente "Het Vierhuis" in oprichting.
Vier dorpen, vier keer een huis Gods, een huis om te vieren.

Deze nieuwsbrief bevat veel informatie in één keer omdat we in de afgelopen federatiekerkenraad ook ontzettend veel besproken hebben onder leiding van de regiegroep. Na jaren van 'in gesprek zijn' wordt het nu werkelijkheid dat wij samen één gemeente gaan zijn.

Wij zijn blij met dat vooruitzicht van éénwording en voelen tegelijk mee met het verdriet van mensen om het vertrouwde waarvoor nu iets anders zal ontstaan.

Het is zo makkelijk en soms ook zo verleidelijk om te zuchten of je afzijdig te houden.

Wij willen graag als gemeenten één worden, één zijn, en geloven dat dit kan in God's liefde. In de brief aan de Kolossenzen (3:13-15) staat het zo vermeld:

Kleed u in de liefde, dat is de band die u tot een volmaakte eenheid maakt.

Laat in uw hart de vrede van Christus heersen,

want daartoe bent u geroepen als de leden van één lichaam.

Als federatiekerkenraad horen wij graag uw mening, uw reacties, uw vreugde, uw zorgen en vinden wij het fijn als u meedenkt. Daarin willen wij elkaar zoeken vanuit de liefde die ons in Christus bindt om zo één lichaam, één gemeenschap te worden.

Dit gesprek kan in de wandelgangen, eventueel bij u thuis en vooral óók op zondag 8 november in de gemeentevergadering na de dienst. We hopen zo samen als vier gemeenten één gemeenschap van gelovigen te worden!

Vrede en alle goeds.

Namens de federatiekerkenraad,

Marjo Wisse

m.j.wisse@kpnmail.nl

0113 561322

Mathilde Meulenstein

Mathilde@Meulenstein.nl

0612380933